

Hoe Leopold van Saksen-Coburg Koning van België werd

EIGENLIJK houdt de loop van de geschiedenis weluit of geen rekening met wat de volkeren willen en overleggen. Een treifend voorbeeld daarvan levert de verkiezing van Leopold van Saksen-Coburg tot koning van België.

Wij zullen hier niet de geschiedenis bevelen van de dertiger revolutie die een zoo spoedige einde stelde aan het Rijk der Nederlanden. Maar ook bij die haar slechts zeer oppervlakkig kent weet dat wij leiders en haar strijdiers een menigte oplossingen in overweging hadden genomen, behalve de een die dan ten slotte de oplossing werd.

Daar waren aanhangers van een federatief Rijk Nederlanden. Daar waren aanhangers van een onafhankelijk België met een prins van Oranje als Koning. Daar waren — en niet onder de geringste! — aanhangers van den republikeinischen staatsvorm en was het niet gewend dat toenertijd een nieuwe, kleine republiek onmiddellijk door de groote mogendheden zou zijn overgetropt, de dingen hadden misschien een heel andere wending genomen.

Toen dan voor een goed deel onder den invloed van die vrees, het nationaal Congres zich voor de constitutionele, parlementaire, erfenische monarchie had uitgesproken, viel de eerste krunge op den hertog van Nemours, zoon van den Franschen



FRANZ, Hertog van NEMOURS-Coburg, vader van Leopold I.



PRINCE LEOPOLD VAN SAKSEN-COBURG-GOETHA.



ALBERT, hertog van Saksen-Coburg-Gotha, broeder van Leopold I.

Daar stelt de toos hem voor aan prinsess Charlotte, dochter van den toenmaligen ergrans prins George van Wales en vermoedelijke erfgename van de Britsche kroon. Charlotte was door haar vader voorbestemd de echtgenoot te worden van den prins van Oranje, zoon van Willem I dien we van 1815 tot 1830 koning van het Rijk der Nederlanden zullen zien. De jonge vrouw bleek echter niet zinnig zich zoo naar te laten uithuwelijken. Ze was zelf haar levensgenoot kien, en haar keuze viel op Leopold die, op die maaker voor het eerst, het Rijk van Oranje in de welen reed.

Aanvankelijk lejde de regent zich niet zonder meer naar bij het verzet van zijn dochter, maar de regering, het hof, de publieke opinie waren den prins gezegen en in 1816 werd Leopold zelf door den regent naar Engeland onthouden. Den 2den Mei van dat jaar werd het huwelijk voltrokken. De jonge prins van Saksen-Coburg werd hertog van Kendall, gemoet al de rechten van een Europech burger en al de voorrechten van een lid der Engelsche koninklijke familie. Daarbij wees



De afzwaaiing van het Nieuwste Congres bleef de Belgische vrees van den Franschen Koning Louis-Philippe (17 Februari 1831).

de afzwaaiing van het Nieuwste Congres bleef de Belgische vrees van den Franschen Koning Louis-Philippe (17 Februari 1831). koning Louis-Philippe. De verklaring ligt voor de hand: in den geest van vele grondgevers der onafhankelijkheid was die onafhankelijkheid slechts een overgang naar de vereeniging van België met Frankrijk. Het Belgisch leger van 1830-31 — en zelfs nog later wat later, — stond onder de leiding van Fransche opper-officieren. Hooger beschouwd als de voornaamste taak van het buitenlandsch bestuur die vereeniging voor te bereiden door o.a. het Vlaamsche landgedeelte te verfranschen. De trouwbedijning van den Franschen kroonprins hadde dit over het algemeen automatisch verweerd. Men hoefde slechts te wachten op het overlijden van Louis-Philippe.

Deze echter besefte dat Engeland, Pruisen, Nederland zich nooit bij een annexatie-op-termijn zouden hebben overgegeven. Het strekt hem tot eer den Europeeschen vrede boven zijn vaderlands en zijn dynastische ambities te hebben getuigd en — in naam van zijn zoon — voor de eer te hebben bedankt.

Toen moest naar een anderen kandidaat worden uitgezocht en — toen pas werd de naam van Leopold van Saksen-Coburg opgeworpen.

Leopold-Joris-Christiaan-Frederik, prins van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren te Coburg op 16 December 1790, was het zevente kind van prins Frans, vermoedelijke erfgename van Saksen-Coburg-Saalfeld, een erfenis van hals dat meer dan één wifvrouw van betekenis had geleverd aan de keizerlijke leger. Een daarvan, Leopold's grootvater, was de overwinnaar van den Franschen generaal Dumouriez te Meerwinden.

Het hertogdom Saksen-Coburg gold als een van de meest ontwikkelde uit Duitschland. Het bezette dat de Saksische boer verstandelijk hooger stond dan de heeren uit hun omgeving.

De jonge Leopold deed dat ook niet alleen oprijdt tot den krijgsdienst, maar hofmeester, was leerzamer, wistde hem in, in al wat de wetenschap van dien tijd te studeeren bood. Dank zij een verbaard sterk geheugen en een even sterke wil sprak hij als knip van amper vijftien jaar, Fransch, Italiaansch, Engelsch, zoo goed als Duitsch, zijn moedertaal.

Onderzochten trokken Napoleon's legioenen negeveertig naar Europa. De kleine Kerkstaat had zich beschikbare van de nieuwe Rijn-Confederatie laten vlieden. Het bedrade Pruisen nocht zijn heil in een bondgenootschap met Rusland. Leopold en zijn oudere broeder, Ernst, stelden zich ter beschikking van tsaar Alexander en in 1807, op avertentienjarige ouderdom dan, ter gelegenheid van het huwelijk stier met zuster Julie met grootkoning Constantijn broeder van den tsaar werd de toekomstige koning van België generaal-majoor bij de Russische cavalerie benoemd.

De bondgenooten leden echter te Austerlitz, te Jena en te Averstedt de nederlaag en het hertogdom Saksen-Coburg werd, krachtens het verdrag van Tilsit (1807) aan Frankrijk toegewezen. Hertog Frans stierf, kort daarna van vrodriet. Leopold sluit hem de oogen en vervoegt dan het Russische leger, het emble dat op het vasteland, den Keiser nog weerstaat. Zijn naam wordt genoemd na den slag te Lützen (2 Mei 1813) waar hij een aantal charges aanvaardde die een deel van het Fransche leger van de vernietiging reddde. Een paar maanden later 29 en 30 Augustus speelde hij een rol van betekenis te Kulln, in Bohemen, waar hij, met zijn corps, twee dagen lang een bergpas, die van buitengewone strategische betekenis was, met de intense haardnacktheid verdedigde. Na aan den vierdaagchen slag bij Leipzig (16-18-20 October 1813) een werkzaam aandeel te hebben genomen rukte hij mee de Fransche grens over. Den 26sten Maart trok hij, aan de zijde van tsaar Alexander, Partij binnen. Later reide hij, steeds in het gevolg van deen voert naar Londen.



PRINCESS CHARLOTTE VAN WALES, eerste echtgenote van Leopold.



In het park van Claremont liet Leopold een gebouwtje, gedenkwaardig oprijdt tot herinnering aan de betrouwen.

Album Leopold III

EEN BLIJVENDE HERINNERING AAN DE PLECHTIGE EEDAFZWAAIING VAN DEN VADEREN KONING DER BELGIEN

UIT DEN INHOUD:

- De Officiële Tekst van den Grand-Ordelijken Eed.
- De Redvoering van Maatje Van Casterloot.
- Een Levensbeschrijving van Zijner Majestät.
- OVERVLOEDIG FOTO-MATERIAAL, waaronder:
- Herinneringen aan 's Koning's Jeugd.
- De Oorlogsjaren.
- Zijn Huwelijk.
- Zijn Privaat Leven.
- Zijn Openbaar Leven.
- Zijn Reten.
- Zijn Militaire Loopbaan.
- De Plechtige Begraving van zijn betrouwen Vader.
- Zijns Plechtige Eedafzwaaiing.

Alles in prachtig-veroorde kunst-druk, op ongeveer 70 bladzijden, ruim 150 foto's, met artistiek omslag in vier kleuren

Voor slechts 5 frank

Verkrijgbaar bij onze verkoopers en bij alle dagbladhandelaars.